

# Thông Điệp

## Kỷ Niệm đức Phật Thích Ca Đản Sanh, lần thứ 2647

Nam mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa chư tôn đức Thiên đức.

Thưa quý đồng hương Phật tử!

Hôm nay, chúng ta câu hội về đây, cùng nhau cử hành Đại lễ thiêng liêng, mừng ngày Phật Đản sinh lần thứ 2647 của Đức Thích ca Mâu Ni Phật.

Trải theo dòng lịch sử, Phật giáo đã đồng hành cùng nhân loại hơn 25 thế kỷ. Nền văn minh từ bi và trí tuệ của Phật giáo đã và đang đóng góp cho sự mạng hòa bình của thế giới, cho nền văn minh của nhân loại và hạnh phúc an lành của chúng sanh. Chính vì vậy, Tổ chức Bảo Vệ Di Sản Văn Hóa Thế Giới, đã kính ngưỡng tôn vinh: “Đạo Phật là Tôn Giáo Hòa Bình, Ngày Phật Đản hôm nay đã trở thành Ngày Đại Lễ Quốc tế trên, để mọi người trên khắp hoàn vũ năm châu, cùng hân hoan tưởng niệm ân đức vô lượng của Đấng Thánh nhân cao cả, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa quý vị.

Cũng vào tháng năm này cách đây 2647 năm, nơi Lâm Tỳ Ni viên, thành Ca Tỳ La Vệ. Hoa Ưu Đàm nở rộ, vạn vật hân hoan, cõi đất sáu phen rúng chuyển. Chào đón một vị Thánh Nhân đản trần! Ôi hân hoan hân hoan cho cả mấy tầng trời, vì chúng sanh ơi, một đóa hoa đàm nở, một ánh sáng lạ chói ngời!”

Thái Tử Tất Đạt Đa Ngài đã ứng thân thị hiện giáng trần nơi Cung vua dòng họ Thích. Phụ thân là Đức Vua Tịnh Phạn, thân mẫu là Hoàng hậu Ma Gia hiền đức. Bảy bước chân đi bảy tòa sen báu nở. Ngài xuất hiện giữa tiếng nhạc trời muôn điệu, ngàn chim ca hót, muôn hoa thơm nở, cây cỏ tốt tươi, bóng đêm hoàn toàn nhường trần thế cho ánh sáng bình minh, vạn vật chuyển mình vươn sức sống cho ánh sáng ban mai.

Tuy sống trong cảnh cung vàng điện ngọc, ngày đêm cung đàn mỹ nữ danh vọng quyền quý, thế mà Thái tử Tất Đạt Đa lòng không chút thiết tha, vì sớm giác ngộ những nỗi thống khổ của kiếp nhân sinh, của vô thường huyễn giả sanh già bệnh chết. Ngài đã quyết lòng xuất gia tầm đạo. Tìm ra con đường thoát ly sanh tử để đưa chúng sanh đến cảnh giới hạnh phúc chân thật, hoàn toàn giải thoát mọi khổ đau.

Thái tử cởi bỏ cấm bào của vua chúa, để khóat lên mình chiếc áo thô sơ của người tăng sỹ. Ngài đã từ bỏ cuộc đời vương giả, để sống đời phạm hạnh với Thiên định lắng sâu. Trải qua sáu độ Thu Đông tầm Thầy học đạo,

và 49 ngày đêm Thiên Tọa dưới cội Bồ đề bên dòng sông Ni Liên Thuyền. Rạng ngày Mùng 8 tháng Chạp, khi Sao Mai vào ló dạng, với bao phen hàng phục chúng ma, trong lòng dứt sạch mọi não phiền, Thái tử Tất Đạt Đa lòng bỗng thấy rộng không bao la hòa cùng vũ trụ, Ngài đã liễu đạt Tam Minh Tứ Trí, Ngũ Nhân Lục Thông, thấu rõ thật tướng của các pháp. Ngài đã hoàn toàn Giác ngộ, chứng đắc ngôi Vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài đã tìm ra con đường cứu khổ độ sinh, hiệu Ngài là Thích Ca Mâu Ni. Rồi kể từ đó bước chân Ngài đã vân du khắp ba miền Trung Nam Bắc Ấn, đem đạo mầu cứu độ chúng sanh. Ròng rã suốt hơn 45 năm chuyển pháp luân, hóa độ vô số hàm linh. Cho đến hôm nay, hạt giống Bồ Đề mà xưa kia Đức Thế Tôn đã gieo rắc nơi lưu vực bờ sông Hằng nay đã mọc lên tươi tốt khắp năm châu.

Đức Phật đã thể hiện từ một con người vương giả sung túc lạc thú trần gian, để trở thành con người khát thực tri túc an bần lạc đạo. Khởi đi từ một chúng sanh thường tình quyết chí tu hành, sau đó đạt thành Phật quả, bậc giác ngộ giải thoát. Từ một chúng sanh như bao nhiêu chúng sanh, nhưng Ngài đã quyết tâm xả bỏ tất cả thế sự phù hoa quyền quý, một lòng thực hành chánh đạo để trở thành một bậc thánh nhân vĩ đại. Trải suốt dòng lịch sử tiến hóa của nhân loại, pháp của Ngài vẫn là ngọn đèn soi sáng cho loài người trên con đường tiến lên lâu đài phát minh và hạnh phúc.

Hình dung Ngài vẫn là bóng cây cổ thụ đời đời che mát vạn loại sanh linh. Giáo lý Ngài dạy bao la như bể cả, trí tuệ Ngài cao rộng khắp không gian, tư tưởng Ngài siêu việt ngút ngàn vô hạn, nền văn minh của nhân loại ngày nay chỉ như nước trong ao hồ, khoáng không miệng giếng. Cho đến giờ này hơn ba ngàn năm xuyên suốt dòng lịch sử tiến hóa phát minh của các thánh triết, các khoa học gia nhân loại cũng chỉ như các chiếc đèn dưới ánh mặt trời trí tuệ của Đức Thích Ca.

Thế nên, trí tuệ của Đức Phật soi sáng chan hòa cùng tâm thức của nhân loại trong tiếng gọi tỉnh thức giác ngộ. Trí huệ và nhân cách của Phật Thích Ca đến hôm nay vẫn đặc thù siêu việt cả các bậc hiền triết cổ kim. Mang đại nguyện vào đời, khai trống giác ngộ, đóng chuông giải thoát, giảng truyền diệu pháp cứu độ chúng sanh. Nhưng tuyệt nhiên Ngài không biểu lộ tính chất thần linh ban phước giáng họa. Ngài nói: “Tất cả mọi người đều có Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật”. Cho đến hôm nay chúng ta chưa từng nghe thấy một vị giáo chủ có tư tưởng cách mạng toàn triệt và tinh thần bình đẳng tuyệt đối nhằm để khơi dậy phát huy nhân cách thánh thiện của nhân sinh như đức Phật.

Đời đức Phật bình dị như kẻ thông đôi tay vào ra chợ đời, trong sáng như ánh trăng thu, hương sắc như hoa xuân buổi sáng, êm đềm tươi mát như nước

dòng sông, nguy nga hùng vĩ như Hy Mã Lạp Sơn, và thân thiện với chúng sanh như mẹ hiền bên cạnh con trẻ.

Thế cuộc bao lần biến chuyển, nhân sanh bao bận đổi thay, nhưng đời đức Phật Thích Ca trong cõi trần ai vẫn mãi mãi thường nhiên sáng chói như mặt trời buổi sáng mùa xuân, lời dạy của Ngài vẫn như giáo khoa chỉ nam xây dựng đời sống nhân loại thăng hoa Chân Thiện Mỹ, tinh thần của Ngài như không khí trong mát buổi bình minh cần thiết cho sự sống an lành của muôn loài sinh linh cõi trần thế.

Cung cách hành nghi, trí tuệ tâm lượng, đời sống của đức Phật Thích Ca quả thật vô cùng sinh động vượt thời gian không gian, khiến cho lòng nhân loại mãi hoài cảm nghe rung động mỗi khi tưởng nhớ đến Ngài. Hình hài sắc thể của Ngài với thời gian theo về quá khứ, nhưng tinh thần của đấng giác ngộ đạo sư vẫn mãi mãi sinh động khắp không gian và chan hòa mát dịu khắp mọi cõi lòng thế nhân. Mỗi năm đến rằm tháng tư Phật Đản, khắp quả địa cầu hằng vạn triệu con tim rung động cảm nghe sức sống trong tâm tưởng âm hưởng tự đáy lòng, kết thành những áng thi văn tuyệt tác, khắp nhân gian ca ngợi đời Ngài. Dù nhân loại cố gắng vận dụng những văn từ tuyệt đẹp nhất của trần gian để ca ngợi đời Ngài. Trải từ ngàn xưa cho đến ngày nay vẫn chưa diễn tả hết tâm lượng bao la, trí tuệ giác ngộ, tinh thần giải thoát của Phật.

Ôi! Lấy cái hữu hạn để diễn đạt cái vô cùng, dùng tâm trí phàm làm sao diễn tả hết đức tánh của bậc siêu thánh. Chỉ còn cách dâng trọn lòng thành kính đánh lễ, nguyện đời đời theo bước chân Ngài tinh tấn tu học không ngừng. Báo ân tam bảo.

Kính chúc chư Tôn đức pháp thể khinh an chúng sanh dị độ.

Mến quý Phật tử, thân tâm thường an lạc. Thân chúc quý đồng hương nhiều an vui và phước lạc, ân triêm một mùa Phật Đản tràn đầy hân hoan và hạnh phúc.

Nguyện cầu Gia Nã Đãi quốc hưng thịnh phú cường, hòa bình an lạc. Việt Nam quê hương cố quốc, quốc gia hưng vượng thái hòa. Năm châu bốn biển thanh bình, thiên tai dịch bệnh chóng qua.

***Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Trần  
Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.***

Phật lịch 2567, Toronto-Gia Nã Đại

Tỳ Kheo Thích Huệ Minh. Đạo hiệu Thích Nhựt Tâm

Cẩn bút