

Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Huệ Minh đạo hiệu Thích Nhựt Tâm Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Long Thiên tại Canada Sáng Lập Trung Tâm Phật Giáo- Chùa Cam Lộ Vương

Hòa Thượng Thích Huệ Minh, Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Long Thiên tại Canada, đương kim sáng lập-trụ trì chùa Cam Lộ Vương. Pháp hiệu Thích Nhựt Tâm, thế danh là Nguyễn Tuấn Minh. Nguyên quán tại Sài Gòn, Hòa Thượng đã được sanh ra là lớn lên trong một gia đình thâm tín Phật giáo.

Thân phụ Thượng tọa là một Phật tử thuần thành và uyên thâm giáo lý nhà Phật. Sau mười hai năm du học tại Paris Pháp quốc, năm 1972 trở về nước, thân phụ Thượng tọa đã đóng góp tích cực trong công cuộc canh tân kinh tế đất nước, đồng thời hết lòng hộ trì tam bảo, bảo trợ tài lực cho chư tôn đức và Giáo Hội lúc bấy giờ hoằng dương Phật pháp tại Việt Nam. Thân mẫu Hòa thượng là một Phật tử thuần thành nhân hậu, hết lòng kính Phật trọng Tăng và hộ trì ngôi tam bảo.

Được sanh ra, lớn lên và giáo dưỡng trong một gia đình thâm tín Phật giáo, mà mỗi thế hệ đều có người xuất gia. Lại đủ duyên lành hạnh phúc Phật pháp từ khi còn tấm bé, nên ngay từ thuở thiếu thời Hòa Thượng đã hết lòng kính tin và mến mộ Phật pháp.

Năm lên 10 tuổi, được song thân đồng ý, Thượng tọa đã chính thức ở chùa và tập sự với nếp sống Thiền môn, sớm mỏ chiều kinh, công phu chấp tác, lập hạnh xuất gia.

Năm 12 tuổi, xét thấy nhân duyên đầy đủ. Thượng tọa đã được Bốn Sư, Cố Đại lão Hòa thượng thượng Huệ hạ Thành, nguyên là Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Cổ Truyền, Đệ nhất Phó Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Viện chủ Tổ đình Long Thiên, thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, làm lễ thế phát xuất gia, truyền thụ Ngũ Giới.

Năm 15 tuổi, Hòa Thượng đã được Hòa thượng Bốn sư cho đăng đàn thọ Sa Di Thập giới tại Đại giới đàn chùa Long Thiên.

Sau nhiều năm tu học, trau dồi kiến thức nội điển ngoại điển, giới luật trang nghiêm. Vào năm 20 tuổi Hòa Thượng đã được đăng đàn Thọ Tỳ Kheo-Cụ túc giới và Bồ tát giới tại Đại Giới Đàn Long Hoa, Long Thành - Đồng Nai.

Kể từ đây, Hòa Thượng đã chính thức trở thành Như Lai Sư giả, trưởng tử trong hàng tứ chúng, là bậc Thiền lâm mô phạm, ngô hầu có thể cùng chư tôn

Thiền đức tăng già, gách vác trách nhiệm hoằng dương Phật pháp, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.

Năm 1982, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị đình chỉ hoạt động, các trường Phật Học bị đóng cửa. Hòa Thượng đã Y Chỉ tu học với Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Cần, viện chủ tổ đình Phật Quang. Nguyên là Hóa Chủ kiêm Giám Luật Phật Học Viện Lương Xuyên (*Phật Học Viện đầu tiên được ra đời tại miền Nam Việt nam*), một bậc cao tăng đức độ, nghiêm trì giới luật. Ngôi Tổ đình Phật Quang là ngôi tự viện đã lưu xuất nhiều bậc cao Tăng lưu trú và giảng dạy cũng như tu học. Hòa thượng Thích Huyền Dung đã trú trì tại đây vào thập niên năm mươi, cố Hòa thượng Thích Huyền Vi, nguyên là Tăng thống Giáo Hội Phật giáo Linh Sơn trên thế giới đã từng là giảng sư khóa Như Lai Sứ giả đào tạo giảng sư đoàn tại chùa Phật Quang. Hòa thượng Thích Thiện Nghị, hiện nay là Tổng Hội trưởng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Canada, cũng đã từng lưu trú tại đây vào thập niên sáu mươi.

Sau nhiều lần ra đi vượt biển thất bại. Vào tháng 7 năm 1988. Con thuyền cứu mang Hòa Thượng cùng 87 thuyền nhân, đã may mắn an toàn cập bến trại tị nạn Pulau Galang. Trong chuyến đi này còn có ba vị tôn đức đồng hành. Hòa Thượng Thích Quảng Nghiêm, hiện nay đang trú trì chùa Phước Hậu kiêm Viện Chủ Thiền Viện Vạn An tại Úc Đại Lợi. Hòa Thượng Thích Thiện Chí, hiện nay là Tọa chủ Hội Phật Giáo Chánh Kiến tại NewYork-Hoa Kỳ, và Cố Hòa Thượng Thích Minh Tân, đã viên tịch.

Năm 1989 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại trại tị nạn Pulau Galang mở đại hội Phật giáo. Hòa Thượng đã được công cử làm Tri Sự chùa Quán Âm tại Galang site I. Sau khi nhận lãnh trách nhiệm, Thượng tọa đã cùng Thầy trú trì Thích Quảng Nghiêm hết lòng xiển dương đạo pháp.

Tháng 10 năm 1989: Hòa Thượng đã sáng lập và là chủ nhiệm chương trình phát thanh Phật Giáo **Tiếng Chuông Chùa** tại Galang I.

Hòa Thượng đã sáng lập và giảng dạy khóa Phật Học Phổ Thông cho đồng bào tại trại tị nạn Galang. Trong số những học trò của Thầy, có nhiều vị nay đã xuất gia và đã trở thành những bậc Đại đức đang hành đạo trên thế giới.

Hòa Thượng đã vận động xây dựng tượng đài Quán Âm Bồ tát lộ thiên, cao hơn 6 mét trước mái chùa Quán Âm, tại trại tị nạn Pulau Galang. Để lại một di sản Văn hóa Phật giáo cao quý cho đất nước Nam Dương. Đến nay, mặc dù trại tị nạn đã đóng cửa, nhưng chính phủ Nam Dương vẫn giữ gìn và bảo tồn tôn tượng này. Điều khắc gia Phật tử Mai Chi, người đã tạc nên tôn tượng này, cũng là

người đã tôn tạc bảo tượng Đức Quán Thế Âm Bồ tát lộ thiên cao 72 feet tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam, Houston-Texas, Hoa Kỳ.

Trong thời gian tạm cư tại trại tị nạn, Hòa Thượng cũng đã giảng dạy trong nhiều khóa học Phật pháp cho Gia Đình Phật Tử Long Hoa.

Tháng 03 năm 1991. Thượng tọa được định cư tại Canada, qua sự bảo lãnh của Hội Phật Giáo Chánh Giác-Chùa Hoa Nghiêm, Toronto. Hòa Thượng tọa đã được Thầy Trụ trì lúc bấy giờ và Ban trị Sự chùa Hoa Nghiêm cung thỉnh làm Tri Sự Chùa Hoa Nghiêm, kiêm Giáo Thọ Gia Đình Phật tử Vạn Hạnh.

Cuối năm 1992, Hòa Thượng đã được Giáo Hội cung cử và giao phó trách nhiệm Phó Trưởng Ban, quyền Trưởng Ban Tổ Chức, tiến hành tổ chức Đại Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Canada. Cũng trong Đại Hội này Hòa Thượng đã được Giáo Hội công cử, nhận lãnh trách nhiệm **Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ.**

Tháng 03 năm 1993, vì nhu cầu Phật sự, và với sự huấn thị của Hòa thượng Tổng Hội Chủ, Hòa Thượng đã nhận lãnh trách nhiệm **Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoàng Pháp GHPGVNTN tại Canada. Hội trưởng Hội Phật Giáo Chánh Đạo tỉnh bang Manitoba, trú trì chùa Hải Hội.**

Trong suốt 3 năm gắn bó với Phật sự tại ngôi chùa Hải Hội tỉnh bang Manitoba. Hòa Thượng đã đem hết khả năng và tấm lòng thiết tha xây nền đạo pháp, phụng sự chúng sanh. Đã biến ngôi chùa Hải Hội thành một trung tâm Phật giáo lớn mạnh, hoằng truyền chánh pháp. Hòa Thượng đã khai đàn truyền Tam quy Ngũ giới cho hàng trăm Phật tử. Danh đức của chùa đã làm cho giới chính quyền địa phương hết lòng tôn trọng và kính ngưỡng Phật giáo, thể hiện qua sự có mặt đầy đủ các vị Thị trưởng thành phố, Thủ hiến tỉnh bang, các vị dân biểu trong các ngày đại lễ được tổ chức tại chùa. Bà Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Canada lúc bấy giờ cũng thường đến thăm viếng chùa.

Hòa Thượng đã sáng lập và là chủ nhiệm tạp chí Phật Giáo **Từ Bi Âm**, được phát hành rộng rãi trên thế giới.

Năm 1993: Hòa Thượng đã sáng lập và làm Hiệu trưởng trường **Việt Ngữ Hải Hội**, ngôi trường Việt ngữ đầu tiên của tỉnh bang Manitoba, mà lúc đầu khai giảng chỉ với hơn ba mươi học sinh, nhưng sau vài năm hoạt động có lúc lên đến hàng trăm học sinh.

Năm 1994, Hòa Thượng đã được chính phủ tỉnh bang Manitoba mời làm Cố Vấn Danh Dự cho tổ chức **Interfaith Immigration Council of Manitoba**, đặc trách về di dân và văn hóa.

Năm 1995, Hòa Thượng đã thành lập chương trình **Bảo Trợ Tăng Ni Sinh**, để trợ duyên cho chư Tăng ni đang tu học trong các Phật Học tại Việt Nam và du học tại Ấn Độ. Đào tạo thế hệ Tăng tài cho Phật Giáo tại quê hương Việt Nam.

Tháng 04 năm 1996, vì muốn dành nhiều thời gian cho tu học, và để hoàn thành chương trình Cao đẳng. Đồng thời tránh khí hậu khắc nghiệt tại Manitoba. Hòa Thượng đã trở về Toronto.

Tháng 02 năm 1998, Hòa Thượng đã sáng lập **Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam tại Toronto-Chùa Linh Thứu**, nay là **Chùa Cam Lộ Vương**.

Năm 2002, sau nhiều lần trợ duyên cho tổ Chức Ân Xá Quốc Tế dịch thuật các văn bản từ Anh văn sang Việt ngữ, Hội Ân Xá Quốc tế chi nhánh tại Canada đã trang trọng mời Thượng tọa làm hội viên danh dự cho tổ chức này.

Năm 2010: Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển Phật sự. Hòa Thượng tọa cùng đại chúng đã tạo mãi khu đất mới tại số 2430 Teston Road, thành phố Vaughan-Ontario. Rộng hơn 2,5 mẫu Anh. Xây dựng Trung Tâm Phật Giáo với ngôi chánh điện rộng hơn 12000 feet vuông. Mỗi tầng có sức chứa hơn 700 người. Hiện nay công trình đã hoàn thành hơn 80%. Cũng trong năm này, Hòa thượng cùng moat số chư tôn đức đã quyết định đăng ký với chánh phủ liên bang. Chính thức thành lập Giáo Hội Giáo Long Thiên tại Canada. Lập nền tảng và cơ sở pháp lý cho sự phát triển và lớn mạnh của Phật Giáo tại Canada trong tương lai và những thế hệ tiếp nối.

Hiện nay Hòa Thượng là vị Sáng Lập đương kim Hội chủ Giáo Hội Phật Giáo Long thiên tại Canada, Hội trưởng Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam tại Ontario, trú trì Chùa Cam Lộ Vương.